

סגלי חינוך

מסרים פיקודיים מרכזיים:

פצועי צה"ל הם עדות חיה למסירות הנפש הנדרשת במערכה על הגנת המדינה. בשעת מבחן, כשנדרשו להגן על יישובינו ואזרחינו, התיצבו ללא היסוס ושילמו מחיר אישי כבד, והם עבורנו אות ומופת של נכונות אין-גבול למלא יעודנו בהגנה על ביטחון המדינה. הפצועים מהווים מופת של כוח רצון ונחישות, ומלמדים אותנו שיעור עמוק על מחויבות למשימה והתמודדות עם אתגרי המלחמה. הם מזכירים לנו מדי יום את מחיר הגשמתה של תקות הדורות לחירות ישראל בארצו.

הפציעה, בין אם היא נראית לעין ובין אם היא חבויה בנפש, היא צלקת המלווה אותם לאורך שנים. ההתמודדות עם תוצאותיה נמשכת בחדרי הטיפולים ובמרכזי השיקום. זהו מאבק של אדם עם עצמו, מכאוביו ומגבלותיו, על עצם החזרה לשגרה ויצירת חיים מחדש, הדורשים תעצומות נפש, נחישות והתמדה, מבלי ליפול ליאוש. חובתנו היא להיות שם עבורם - לתמוך, לסייע וללוות. עלינו להיות קשובים להם, לצרכיהם ומכאובם, ולכבד את דרכו האישית של כל אחד ואחת בהתמודדות עם הפציעה ותהליך ההחלמה.

אזרחי ישראל שנפגעו בפעולות האיבה הם עדות חיה למחיר הכבד הכרוך בעצם קיומנו כעם חופשי וריבוני בארצנו. פציעתם וקרבתם מעידים על האחריות הגדולה המוטלת עלינו להיות להם חומת מגן. בימים אלה של מלחמה קשה ומתמשכת, נשקיע את כל כוחנו ומאמצינו להגנתם בכל אתר ואתר, בקו הגבול ובעורף, ולא נשקוט ולא ננוח עד שנשיב את החטופים לביתם ונאפשר לתושבי הצפון לשוב בביטחה ליישוביהם.

ביום רביעי, י"ז כסלו תשפ"ה, 18 בדצמבר, מתקיים יום ההוקרה הממלכתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

ביום זה באה לידי ביטוי המחויבות העמוקה של צה"ל לפצועיו ונפגעיו, ומודגשת ההערכה והכרת התודה כלפי אלו הממשיכים לשאת בגופם ובנפשם את צלקות המלחמות, הקרבות והשמירה על ביטחון המדינה. בשנה זו, כאשר מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה ארוכה, בה חיילים ואזרחים רבים נפצעו ועדיין מאושפזים או בתהליכי שיקום, יש להוקרת קרבנם ומכאובם משנה תוקף.

