



- בלמ"ס -



## הצעה לדבר מפקד בהרמת כוסית לראש השנה

מפקדים ומפקדות, חיילים וחיילות יקרים, שנה חדשה ניצבת בפתח!

שנה חדשה מזכירה לנו כי הזמן איננו מעגל סגור. שנה חדשה משמעותה כי הזמן יכול להתחדש: תקופות חשוכות יכולות להתחלף בזמנים מוצלחים וימים קשים יכולים להתהפך לימי שמחה, חברות ופריצה קדימה.

בדומה לזמן, גם האדם מתחדש עם בוא השנה החדשה. האדם איננו יצור סטטי ותמיד יכול להשתפר ולהשתכלל אם רק ירצה. במהלך ההיסטוריה הוכח שוב ושוב כי עבור האדם השמיים (ואף מעל השמיים..) הם הגבול. **תמיד, בכל מקום, בכל זמן ובכל מצב, יכול האדם לבחור בין טוב לרע, בין חיים למוות, בין צמיחה לחידלון.**

ויקטור פרנקל, יהודי פסיכיאטר שבזמן מלחמת העולם השנייה בחר להישאר על אדמת אירופה כדי לעזור להוריו במהלך המלחמה, כתב בספרו שערך לאחר ששרד את מחנה ההשמדה אושוויץ: **"אפשר לקחת הכל מאדם חוץ מדבר אחד: אחרון החירויות האנושיות – לבחור את הגישה שלו בכל מערכת נתונה של נסיבות, לבחור את הדרך שלו".**

הבנה זו, כי האדם הוא בעל יכולת בחירה, הינה אבן יסוד, לנו כאנשים / נשים בכלל וכמשרתים/ות בצה"ל בפרט: **"רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו (רמב"ם, משנה תורה).**

ימים אלו של התחדשות מוכרים בעם כימי חשבון נפש ו"חישוב מסלול מחדש". לנו כמשרתים/ות בצבא זו הזדמנות נפלאה לבחון את השנה שחלפה לה, היכן היינו מרוצים מעצמנו, מהתנהגותנו ומהישגינו, והיכן היינו רוצים לעשות שינוי, להשתפר ולהתקדם בכל הקשור לשירותינו הצבאי. **(הערה – כאן המקום לסקור את הישגי והצלחות השנה החולפת לעומת נקודות בהם יש מקום להשתפר)**

כחיילים וחיילות בצבא ההגנה לישראל – אנו לוקחים חלק במימוש ייעודו של צה"ל: **"להגן על קיומה של מדינת ישראל ועל עצמאותה"** (רוח צה"ל). יש בידינו את הזכות והחובה לעמוד במשימות ואתגרים גדולים. עלינו להזכיר לעצמנו, מדי שנה, את יכולתנו המופלאה לבחור לעשות את המדינה הזו והעולם הזה למקום בטוח וטוב יותר.

**(הערה - כאן מקומך המפקד, להגדיר את החזון והיעדים שלך לשנה הקרובה ו/או לסקור מה לדעתך הנקודות המרכזיות לשיפור / שימור)**

**שנה טובה ומתוקה!**