

איגרת קצין החינוך ופנאי הראשי ליום הזיכרון לרצח יצחק רבין

מפקדים,

ביום חמישי, י"א בחשוון, 26 באוקטובר, נציין את יום הזיכרון ליצחק רבין. רבין היה מפקד חטיבת הראל במלחמת העצמאות שלחם עם חייליו על פתיחת הדרך לירושלים ועמד בראש הצבא כרמטכ"ל במהלך מלחמת ששת הימים. עם שחרורו מצה"ל הצטרף למערכת הפוליטית, כיהן פעמיים כראש ממשלה, ונרצח בידי מתנקש יהודי.

אחד הנאומים החשובים ביותר של רבין נישא זמן קצר לאחר מלחמת ששת-הימים, בטקס בו הוענק לו בשם צה"ל תואר דוקטור לשם כבוד. בנאומו, הוא תיאר שורת סיפורי גבורה שעמדו ביסוד הניצחון. סיפר על טנק שנפגע קשה ומפקדו נהרג, אך הצוות שלו הוסיף להסתער; על חבלנים שחילצו את חברם הפצוע משדה מוקשים; ועל טייסים שחילצו טייס שצנח בשטח אויב.

מציאות זו מוכרת לנו היטב מכל מלחמות ישראל והיא רלוונטית במיוחד בימים אלו, בהם צה"ל נלחם בעוז בעזה ובחזיתות נוספות. זהו טבעו של הניצחון, כשליחים של עם ישראל אנחנו פועלים בכל כוחנו להשיג אותו ואנחנו מודעים היטב לדרך הקשה המובילה אליו. רבין לא הסתפק בתיאור שדה המערכה וביקש לעמוד בנאומו גם על מקורות הרוח הישראלית שהובילו לניצחון. הוא הדגיש שגילויי הגבורה "ראשיתם ברוח וסופם ברוח" ושניצחון במלחמה לא מבוסס רק על עדיפות מספרית או טכנולוגית:

"התעלותם של לוחמינו לא בזכות הברזל באה אל בזכות התודעה של שליחות עליונה של הכרה בצדקת עניינו, של אהבה עמוקה למולדת ושל הכרת התפקיד הקשה שהוטל עליהם - להבטיח קיום האומה במולדתה..."

סוד העוצמה הצבאית היא בצדקת דרכנו ובתודעת השליחות של משימתנו. אנחנו חולייה נוספת בשרשרת דורות ארוכה במאבק "להיות עם חפשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים".

רבין ודאי היה גאה בדור הזה שמתגלה בגבורתו במלחמה הנוכחית. דור מופלא זה, הנלחם ברוח לחימה מתוך צדקת דרך הוא המשך ללוחמי חטיבת 'הראל' עליה פיקד וללוחמי מלחמת ששת הימים אותם הוביל כרמטכ"ל לניצחון מזהיר.

דור לדור יביע אומר

יהי זכרו ברוך

אופיר לויט
קצין החינוך והנוער הראשי