

האלוף מיכאל בן-גל ז"ל

נשיא בית הדין הצבאי לערעורים 1958-1963

האלוף מיכאל בן-גל (רבינוביץ) נולד בשנת 1908 באודסה (אז באימפריה הרוסית, היום באוקראינה) לחנה ואהרן ליטאי (רבינוביץ). הוא עלה לארץ ישראל עם משפחתו בשנת 1921. בן-גל למד בגימנסיה העברית הרצליה בתל-אביב ובגיל 17, בעודו תלמיד, הצטרף לארגון ה"הגנה". בן-גל היה ממחיי קיבוץ רוחמה ומפקד ה"הגנה" בקיבוץ. הוא שב לתל-אביב, עבד בבנק למלאכה והמשיך לפעול בארגון ה"הגנה". הוא עבר קורס סמלים וקורס קצינים. במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט השתתף בן-גל בהגנה על תל-אביב בתפקידים שונים וכן השתתף בפעולות במקומות נוספים בארץ. במהלך פעילותו בארגון נפצע פצעים קשים, אך לאחר טיפול התאושש. הוא אף נעצר בידי הבריטים, אך שוחרר בתוך זמן קצר.

בדצמבר 1940 התנדב בן-גל לצבא הבריטי כדי להילחם בנאצים. הוא עבר קורס קצינים והגיע לדרגת מייג'ור (רס"ן), ומונה לתפקיד מפקד פלוגה בגדוד העברי השני. במהלך שירותו הוצב גם במדבר המערבי ובאיטליה, ובד בבד התמנה בסתר לקצין הממונה של ה"הגנה" בבריגדה היהודית. בהיותו באיטליה השתתף בהצלת יהודים שורדי שואה ובהעלאתם לארץ.

בתום מלחמת העולם השנייה שב בן-גל (אשר זכה לכינוי גיימס) לארץ ישראל, לעבודתו ולשירות ב"הגנה". ב"שבת השחורה", שבה נעצרו רבים מראשי היישוב, עצרו הבריטים גם אותו והחזיקו בו במחנה רפיח, במשך חמישה שבועות. בתחילת שנת תש"ח התמנה בן-גל למפקד תל-אביב מטעם ה"הגנה".

עם קום המדינה הוענקה לבן-גל דרגת סא"ל. במהלך מלחמת העצמאות הוא מונה למפקד הראשון של חטיבת קריית יוקיבל



את כתבי הכניעה של ערביי יפו ושל ערביי רמלה.

בתום המלחמה מונה בן-גל למפקד מחוז תל-אביב ואחר כך לסגן ראש אגף האפסנאות (אג"א). בשנים 1954-1957 שירת בן-גל בתפקיד נספח צה"ל בבריטניה ובמדינות סקנדינביה.

בשנת 1958 התמנה בן-גל לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. בשנת 1962 הוא הועלה לדרגת אלוף. בן-גל כיהן בתפקיד זה עד לחודש דצמבר 1963, ולאחר מכן שירת בתפקיד נספח צה"ל בבורמה (מיאנמר), בנפאל, בציילון (סרי לנקה) ובקמבודיה. בשנת 1964 פרסם בן-גל מאמר בכתב העת **מערכות**

על עבירות נפוצות בבתי הדין הצבאיים, על המלצותיו בדבר דרכים להתמודד עימן ועל החשיבות שהוא רואה במעצר נאשמים ("פני צה"ל באספקלריה של בתי הדין"). הוא השתחרר מצה"ל בשנת 1965. לאחר שחרורו התמנה בן-גל לתפקיד מנהל מחוז ירושלים והדרום במנהל מקרקעי ישראל. מיכאל בן-גל נישא למזל, ונולדו להם שלושה ילדים.

האלוף בן-גל נפטר בשנת 1992. לאחר מותו התפרסם ספר על פועלו, בעיקר בפיקוד על חזית תל-אביב במלחמת העצמאות (בן-ציון (בני) נחמיאס **תל-אביב כחזית ומפקדה מיכאל (גיימס) בן-גל** (1998)).



שופטי בתי הדין הצבאיים בתקופת כהונתו של האלוף בן-גל