



כאגרוף מלוכד

כוחות צה"ל ממשיכים להילחם בכל הגזרות - בדרום לבנון, ברצועת עזה, באיו"ש ובזירות רחוקות - ביבשה, בים ובאוויר, בסדיר ובמילואים, במטרה להסיר את האיום על מדינת ישראל ואזרחיה ולהשיב את הביטחון.

מסרים פיקודיים

נחשים להשגת מטרותינו

הפעולה השיטתית של הכוחות בכלל הגזרות מביאה להישגים רבים - חיסול אלפי מחבלים, סיכול בכירי הטרור, מיטוט תשתיות אויב והשמדת מפקדות ואמצעי לחימה שאיימו על אזרחינו. נמשיך בנחישות ובעוצמה להסיר כל איום, על מנת שכלל האזרחים ישובו לביתם בבטחה וכדי לאפשר את התנאים להשבת החטופים לחיק משפחותיהם.

מאוחדים ומלוכדים

רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל אותו נציין השבוע מסמן שיא של מחלוקת בחברה הישראלית ומלמד אותנו כי כוחנו ועוצמתנו באחדותנו. גם בשורות הצבא, ההצלחה במשימותינו כרוכה ברעות ובלכידות, בייחוד בשעה בה אנו מצויים במלחמה. יחד, נצליח לעמוד בכל משימה, להתגבר על כל מכשול ולהשיב את הביטחון.

עוצמת המילואים

המילואים הם חלק משמעותי מהעוצמה הצבאית ויכולתו של צה"ל לעמוד במשימותיו. שירות המילואים כרוך במחירים משפחתיים כבדים, בפגיעה בתעסוקה ובלימודים, ובשחיקה בלתי נמנעת. אל לנו לקבל זאת כמובן מאליו - אנשי המילואים מהווים עבורנו מופת למסירות והקרבה למען המדינה ובטחונה.

ככל שיידרש

נוסיף לגייס את כל כוחותינו, נכונים לכל משימה וערוכים לכל תרחיש. למען הגנת עמנו ושגשוג מולדתנו - נילחם ככל שיידרש!

**"מי שלא ראה אנשי צוותו של
טנק, הממשיכים בתקיפת
הסתערות, כאשר מפקדם הרוג
ורכבם פגוע קשה; חבלנים
שסיכנו חייהם, למלט חברם
הפצוע בשדה מוקשים; מי
שלא ראה את הדאגה, התזזית
והמאמץ, שמגלה חיל האוויר
כולו, כדי לחלץ טייס שצנח
בשטח אויב - אינו יודע
מסירות של חבר לחבר מהי."**

יצחק רבין ז"ל, 1967. מתוך נאום "הר הצופים" שנשא במסגרת קבלת
תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית, לאחר הניצחון
במלחמת ששת הימים, בה פיקד על צה"ל כרמטכ"ל.