



הצעה לדבר מפקד לל"ג בעומר

חיילים ומפקדים יקרים!

בל"ג בעומר אנו מציינים מספר אירועים חשובים בתולדות עמנו – פטירת רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י), הפסקת מות תלמידי רבי עקיבא, ציון מרד בר כוכבא ובהמשך הקמת הפלמ"ח.

על משמעות מרד בר כוכבא עבורנו כמשרתים בצה"ל ואזרחי מדינת ישראל נוכל ללמוד מפרשייה בתולדות הארכיאולוגיה הישראלית: בסוף חודש מרץ 1960 יצאה משלחת של ארכיאולוגים בהובלת הארכיאולוג והרמטכ"ל לשעבר יגאל ידן למערות נחל חבר ונחל ערוגות במדבר יהודה. בהוראת הרמטכ"ל חיים לסקוב השתתפו במשלחת ואיבטחו אותה חיילי צה"ל.

יומיים לפני סיום החפירות גילה שלמה בקרי, חייל מסיירת שקד אשר לימים נהרג במלחמת ששת הימים, קטע ממגילה המכילה שברי פסוקים מספר תהילים ט"ו וכן נרתיק עור שהכיל צרור פפירוסים (קלף עתיק) ולוחיות עץ דקות עליהן סימני אותיות. ידן שסקרנותו גברה עליו החליט לבדוק שתיים מהלוחיות בעצמו, וכך תיאר את אותם רגעים: **"העתקתי את האותיות על פיסת נייר, אחת אחת כשידי רושמת מיכאנית, ומוחי אינו קולט את צירופי האותיות המועתקות. כשהסתכלתי לבסוף בכתוב, לא יכולתי להאמין למראה עיניי! שמעון בר כוסבא הנסי [נשיא] על ישראל"**.

גילוי שמו של בר כוסבא או כפי שאנו מכירים אותו "בר כוכבא", מפקד המרד מול הרומאים היה רגע מרגש שכמו **יצר גשר בשרשרת הדורות** אל עבר לוחמי המרד ברומאים בשנים 132-135, מרד שהביא לשלוש שנות חירות יהודית אך סופו תבוסה גדולה וחורבן.

לימים תיאר ביומנו ידן את ההתרגשות שאחזה בו: **"ברדתנו מדי יום ביומו על פני המדרגה המסוכנת מן המחנות שלנו למערות... נוכחנו כי רגשותינו היו מיזוג של תדהמה ויראת כבוד מהולים בגאווה, על שאנו - שזכינו לחיות במדינת ישראל, המתחדשת לאחר גולה של אלף ושמונה מאות שנה - זכינו בתגליות אלה. הנה אנו מתגוררים באוהלים, שהקימם צבא הגנה לישראל, ועוברים יום יום דרך הריסות מחנה רומאי, שהביא מוות על אבותינו - ואנו עדים, כיצד לא נותר דבר של ממש מאותם רומאים, ואילו צאצאים של הנצורים שבים לגלות מה שהניחו להם אבותיהם ולהחיות את מורשתם"**.

התנועה הציונית אימצה את ל"ג בעומר כ**סמל לגבורת לוחמים**. המועד היה ליום חג בתנועות הנוער החלוציות ובשנת 1939 היה זה **יום ההחלטה על הקמת הגדנ"ע** (שסמלו חץ וקשת, כסמלי החג). **בשנת 1941 נוסד במועד זה הפלמ"ח** (פלוגות המחץ) של ארגון 'ההגנה'. שנים לאחר מכן בערב ל"ג בעומר, י"ז אייר תש"ח (26 במאי 1948) **פורסמה ביום זה פקודת ההקמה של צה"ל** ומאז שנת 2004 מציינ צה"ל ביום זה את **יום ההוקרה למערך המילואים**.

ל"ג בעומר הוא מועד בלוח השנה בו ראוי שנעלה על נס את היות קיומה של מדינת ישראל מובטח ומוגן – **וזאת בזכות נכונותם של אלו אשר לאורך הדורות קיבלו על עצמם את השליחות והאחריות לכך**, נהיה גאים על שאנו ממשיכים את פועלם בימינו כמשרתים בצבא ההגנה לישראל.