



## ז' באדר - ציון יום הזיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע

### צלשי הסברה במלחמה

ז' באדר, שהוא לפי המסורת היהודית היום בו נולד ונפטר משה רבינו, מצוין במדינת ישראל ובצה"ל כיום הזיכרון לחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע. בנוסף, משמש יום זה באופן מסורתי כיום הוקרה לשליחי הציבור המטפלים בהבאת נפטרים לקבורה (חברה קדישא). יום זה מסמל את מחויבותו ארוכת השנים של צה"ל להביא לקבר ישראל את חלליו ולבירור גורלם של כלל השבויים, החטופים והנעדרים.

השנה יחול היום בצל המלחמה ואירועי ה-7 באוקטובר. בעקבות האירועים הקשים שהתחוללו מחזיקים ארגוני הטרור ברצועת עזה לא רק בחטופים חיים אלא גם בגופותיהם ושרידיהם של חיילים ואזרחים רבים שלא הובאו לקבר ישראל. ההתרחשויות הביאו לפעולה ממושכת, קשה ומלאת מסירות נפש של רבות מיחידות צה"ל, משטרת ישראל וזק"א שפועלים במטרה לזהות ולהביא לקבר ישראל את כלל הנופלים והנרצחים.

### בציון היום בצה"ל בשנה זו נדגיש את ההיבטים הבאים:

- ייעודו של צה"ל הוא להגן על מדינת ישראל, אזרחיה ותושביה. חיילי צה"ל פועלים על מנת להשלים את המשימה: לפרק את יכולותיהם של ארגוני הטרור וליצור את התנאים להשבת החטופים. בהתאם למורשתו ארוכת השנים, מחויב צה"ל להשבתם של כלל החטופים והחללים שבידי ארגוני הטרור.
- אנו פועלים מתוך צו מוסרי ומחויבות עמוקה, באמצעים גלויים וסמויים, כדי לברר מה עלה בגורל של כל אחד מהנופלים והנרצחים. הם אחינו ואחיותינו, אנחנו כואבים את כאב משפחותיהם ומחוייבים להשבתם לקבר ישראל.
- החל מה-7 באוקטובר פועלים ללא לאות מערכים רבים בצה"ל ובקרבת גופי הביטחון כדי לסרוק זירות, לאסוף מודיעין על מנת לזהות את החללים והנרצחים, להודיע למשפחות מה עלה בגורל יקיריהם, להביאם לקבורה וללוות את המשפחות השכולות. במלאכה זו עוסקים מדי יום אלפי חיילים בסדיר ובמילואים.
- זיכרון הנופלים מלווה אותנו במלחמתנו הצודקת. נזכור את דמותם של חברינו, את הקרבתם וגבורתם ונפעל כדי להבטיח את ביטחונה של המדינה ולוודא כי האירועים הקשים להם היינו עדים לא יקרו שוב.