



פרשת "קדושים"

פרשת השבוע – הצעה לשיחת מפקד

פרשת השבוע היא קטע מתוך חמשת חומשי התורה הנקרא בכל שבת (וראשיתו נקרא גם בימי שני וחמישי) במטרה להשלים מחזור קריאה שנתי של התורה כולה המתחיל לאחר שמחת תורה. השבת נקרא את פרשת "קדושים", הפרשה החמישית בספר ויקרא (פרק י"ט פסוק א' – פרק כ' פסוק כ"ז).

פרשת קדושים, כשמה כן היא, עוסקת בשלל תחומי החיים והפיכתם לחיים של משמעות ומוסר: חובות הצדקה לעניים, קביעת תנאי שכר הוגנים, החיוב לתת כבוד לקשישים, איסור לשקר אחד לשני, אזהרה על שמירת השבת ועוד.

בפרשה גם מוזכרת המצווה הנחשבת ל"כלל גדול בתורה": **"לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני א-דני"** (ויקרא פרק י"ט פסוק י"ח).

כלומר, עלינו לאהוב את חברינו כמו שאנו אוהבים את עצמנו, ומנגד אסור לנו לנקום בחבר שפגע בנו. כדי לדעת איך פרקטית עושים את זה, הגדירו חז"ל כלל אצבע פשוט: **מה ששנא עליך אל תעשה לחברך** (תלמוד בבלי, מסכת שבת דף ל"א). אם אני פוגע בחברי, אני פוגע לא רק בו, אלא גם בי עצמי. וכמו שמתאר המדרש: **"משל לבני אדם, שהיו נתונים בספינה. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו: למה אתה עושה כך? אמר להם: מה אכפת לכם, תחתי אני קודח. אמרו לו: מפני שהמים עולים ומציפין עלינו את הספינה"** (רבי שמעון בר יוחאי, ויקרא רבה, פרשה ד').

אנו נמצאים כעת בימי ספירת העמר. על פי המסורת בתקופה זו מתו 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, וזאת בגלל ש"לא נהגו כבוד זה בזה". דווקא בימים אלו של מלחמה עלינו להגביר בתוכנו את תחושת האחריות על שלומם של חברנו, ולהרבות את הכבוד והערבות ההדדית בתוך היחידה ובסביבתנו.

"השוני בתוכנו אינו חדש וגם אינו צריך להבהילנו כשהוא לעצמו. (...) **השאלה אינה אם יהיו ויכוחים בתוכנו, אלא כיצד ננהל אותם (...)** הכול זקוקים להכרה, לעידוד, לברכה קצרה ולמילה טובה.

כשאלו אינן באות – נרפות הידיים, וכשהן באות – הכול מפכה ופורח"

(הנשיא יצחק נבון, יום העצמאות תשמ"ג-1983)

שבת שלום