



## פרשת "יתרו"

### פרשת השבוע – הצעה לשיחת מפקד

פרשת השבוע היא קטע מתוך חמשת חומשי התורה הנקרא בכל שבת (וראשיתו נקרא גם בימים שני וחמישי) במטרה להשלים מחזור קריאה שנתי של התורה כולה המתחיל לאחר שמחת תורה. השבת נקראת את פרשת "יתרו", הפרשה החמישית בספר שמות (פרק י"ח פסוק א' – פרק כ' פסוק כ"ג).

בפרשה שלנו מתואר מעמד הר סיני, אבן יסוד בתולדות העם ואירוע משמעותי בהיסטוריה האנושית כולה. לפי המתואר, כאשר הגיע עם ישראל למרגלות הר סיני, התגלה אליו א-להים ונתן לו את לוחות הברית עליהם חקוקים עשרת הדיברות - כללי היסוד של התורה כולה. ההתגלות הייתה לעיני העם כולו, אנשים ונשים, קשישים וטף, מכל הזרמים ומכל השבטים. במעמד זה התחוויר לעם כי היציאה ממצרים לא נועדה רק כדי לשחרר את הגוף משעבוד פיזי. ליציאה יש מטרה גדולה ורחבה בהרבה: לקבל שליחות וייעוד כעם וכאומה. להיות חברת מופת המהווה השראה למוסר, צדק ושלום.

חניית עם ישראל למרגלות ההר מתוארת בתורה בלשון מעט משונה: **"וַיַּחַן שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגְדַת הָהָר"** (שמות פרק י"ט פסוק ב'). בניגוד לשאר חניות עם ישראל בהם נכתב **"וַיַּחֲנוּ"**, בלשון רבים, כאן בחרה התורה לתאר את חניית ישראל בלשון יחיד, **"וַיַּחַן"**. פירושים שונים ניתנו בכדי לתת פשר לשינוי לשון זה. רש"י (רבי שלמה יצחקי, מגדולי פרשני המקרא) מסביר, כי באותו אירוע מכונן היה עם ישראל מאוחד, **"כְּאִישׁ אֶחָד בְּלֵב אֶחָד"**. רגע לפני קבלת עשרת הדיברות, האחדות בעם הייתה כה עמוקה עד שכבר לא היינו אוסף של אנשים זרים, אלא גוף מלוכד וחזק. רק בעיתוי זה, בו **כל העם היה מאוחד ומלוכד**, ניתן היה לקבל את התורה.

לאורך אלפי שנות קיומנו כעם, למדנו כי האחדות בינינו אינה רק המלצה לשגשוג כלכלי או אמצעי אסטרטגי לביטחון אלא הכרחית עבור קיומנו כעם. כאשר כל חלקי החברה השונים משלבים ידיים ונותנים את חלקם המיוחד, אנו יכולים לכל אתגר וקושי.

בימים אלו, בחלוף למעלה משלושה חודשים מפרוץ המלחמה, עלינו לזכור ולחדד ביתר שאת את כוחה של האחדות בינינו. שילוב הידיים האמיץ בין העורף לחזית, ובין כוחות האוויר היבשה והים הם אלו שנותנים לנו, חיילי וחיילות צה"ל, את הכוח והעוצמה להכות באויב ולהביא להישגים משמעותיים בדרך למימוש מטרות המלחמה, ככל שיידרש.

**"כי לזה האויב פשוט לא ציפה. הוא לא ציפה שנקום, שנתאחד, ונוכיח את יצר**

**החיים הישראלי שאין שני לו"**

(הנשיא יצחק הרצוג, נאום שלישי לאומה, מלחמת חרבות ברזל)

שבת שלום