



הצעה לדבר מפקד לחג הפסח

חיילים ומפקדים יקרים!

חג הפסח הקרב הוא הזדמנות לציין יחד את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לחיות בתקופה בה אנו נהנים מחירות רבה, במסגרת מדינה עצמאית ומשגשגת. בליל הסדר הקרב ובא, כאשר נשב סביב שולחן הסדר ונעסוק ברעיון החירות, זכרו כי חירות זו שהחג נסוב סביבה איננה מובנת מאליה ועל פי רוב כלל לא הייתה מנת חלקנו לאורך הדורות.

חג הפסח פותח עבורנו תקופה רבת משמעות בלוח השנה: מיציאת מצרים לציון ימי הזיכרון לשואה ולנופלים במאבק להקמת המדינה במערכות ישראל ועד לראש שמחתנו - יום העצמאות.

תקופה זו מזכירה לנו, השרויים בשגרת יומנו ובמשימותינו החשובות לביטחון ישראל, את גודל האחריות המוטלת עלינו. ככל שנכיר באחריות זו ונחוש בה, כל אחד ואחת מאתנו, כן ניטיב למלא את משימתנו. במיוחד נכון הדבר כאשר אנו מתמודדים עם קושי, משבר או לחץ, אשר הם כמובן מנת חלקו של כל משרת או יחידה צבאית.

לפני כ-70 שנה, ציינו בגוש עציון הנצור את חג הפסח בחשש רב מפני העתיד לבוא. ואכן, שלושה שבועות לאחר ליל הסדר נפל הגוש בידי הלגיון הירדני ומגניו נהרגו או נפלו בשבי. זו היא אחת המפלות הגדולות ביותר במלחמת העצמאות כולה, והיא מתרחשת יממה לפני שבתל אביב הכריז בן גוריון על עצמאות ישראל.

ערב החג של אותה השנה, כתב רס"ן משה (מוש) זילברשמידט, מפקד כוחות ההגנה בגוש עציון פתק קצר במטרה לעודד את אנשיו, עם הדברים הבאים:

"בשעה זו בה מונח גורלנו על מאזני החיים והמוות תשמש לנו אות הפסח סמל: העם שזה עתה יצא מעבדות לחרות, כל מחנה מצרים רודף אחריהם ולפניהם הים עוצר בעדם. אך הנה לעיניהם: "ויבקעו המים ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם." בעוז זה, העובר בים ביבשה, העובר בין חומות מים אדירות, בעוז זה נצעד קדימה."

אחד מחייליו העיד על משמעות וחשיבות דבריו:

"חג הפסח קרב ובא. חג החירות. עם ישראל יצא ממצרים. ומה לגבי החירות של מדינת ישראל? הרהרנו והשבנו לעצמנו, כי השאלה אינה אם, אלא מתי. בשלב הזה כבר היינו מנותקים. לא הייתה כל תקווה לקבל עזרה מבחוץ, ולא יכולנו אלא לסמוך על עצמנו." (יצחק קופ, חייל בגדוד "מכמש", חטיבת עציוני)

דברים אלו מהווים חיבור חשוב ומשמעותי בין מורשת עמנו, אותה אנחנו מעבירים מדור לדור ברוח דברי חז"ל **"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים"**, לבין משימותינו העכשוויות כמגני העם. חיבור זה יכול להוות עבורנו כיחידה צבאית מקור של כוח, לא רק בימי מצור ולחימה כפי שמבוטא יפה בדברי מגני גוש עציון אלא גם בשגרה על משימותיה היומיומיות, ואין מתאים יותר מחג הפסח על מנת לעצור לרגע, להתעכב על כך ולציין זאת. זכרו את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות מגשימי חלום הדורות לעצמאות וחירות ומגיניה!

חג חירות שמח!